

CEMRE ŞAMASAS

Ben Cemre Şamasas. 4. sınıfın 1. dönemi Portekiz'in Castelo Branco şehrinde Instituto Politecnico de Castelo Branco okulunda Erasmus Değişim Programı ile eğitim aldım. Benim için gitme kararı almak inanılmaz zordu. Sevdiğim insanlardan ayrılma düşüncesi, hiç aklımda olmayan bir ülke olan Portekiz'e gidecek olmak, İngilizce seviyemin yetersizliğine olan korkum ve en önemlisi de bunu tam mezuniyet senemde yapıyor olmak... Gitmeden önce insanın aklında o kadar çok soru işareti oluyor ki... O uçakta seçtiğin ülkeye giderken 'Ben şu an nereye, ne yapmaya gidiyorum?!' belirsizliği hiç aklınızdan çıkmıyor ama bence herkesin eğitim hayatında cesaret edip böyle bir deneyimi yaşaması gerekiyor.

Bir iç mimarlık öğrencisi olarak okulda eğitimini aldığım tarihi yapıları, tasarım yaklaşımlarını ve önemli eserleri yerinde görmüş olmak unutulmaz bir deneyimdi. Dünyayı gezmek her zaman hayalimdi ve Erasmus sayesinde hayalini kurduğum çoğu yeri görme şansı elde ettim. Öncelikle hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmediğim Portekiz'in şehirlerini ve doğal güzelliklerini keşfetmekle başladım. Güneyindeki plajlarıyla ünlü Algarve bölgesinde Lagos, Faro, Albufeira, Sagres'te bulundum ve okyanusta yüzme şansı elde ettim. Başkenti olan Lizbon'un tarihi bölgelerini ve mimari yapılarını gördüm ve inceledim. Favori şehrim olan Porto'da gün batımını izledim ve meşhur şarap mahzenlerini ziyaret ettim. Onun dışında Portekiz'in pek çok küçük şehirlerini de ESN (Erasmus Student Network) topluluğuyla gezme şansım oldu. Ama bence işin en keyifli yanı tüm geziyi kendi kendinize organize ediyormanız... Christmas tatili için öncesinde plan yapıp İspanya'da Barcelona, Madrid ve Sevilla'yı ve İtalya'da Roma, Venedik, Floransa'yı gezerek hayallerimi gerçekleştirmiş oldum. Ek olarak; Almanya'da Hamburg ve Berlin'i gezme şansı elde ettim. Her zaman merak ettiğim, 2016 yılında açılışı yapılan Elbphilharmonie konser salonunda bulundum.

Erasmus'un eğitim açısından bana katkısının çok olduğuna inanıyorum. Gittiğim üniversitenin atölyelerinde tasarımlarımı kendim üretiyor olmak, farklı tasarım anlayışlarıyla tanışmak, hem günlük hayatta hem de okulda İngilizce konuşarak dilimin her gün geliştiğine şahit olmak çok güzel bir deneyimdi. İlerideki iş hayatımda da bunun bana olumlu geri dönüşler sağlayacağına eminim.

Bana göre Erasmus'un en güzel yanı kişiliğime olan katkıları oldu. Düşünülen ve endişe edilen şeyler ne kadar farklı olursa olsun oraya Erasmus programı için gelen herkes bir yerdeki hayatını bırakıp başka hiç bilmediği bir hayatı yaşamaya geliyor. Sadece bunu bilip arkadaş olmak bile bambaşka bir his... Bir de onların kültürlerini tanımaya çalışmak, konuştukları dili merak etmek, pişirdikleri yemeklerden yiyebilmek, güldüklere şeylere gülmek ve bunları beraber, karşılıklı yapabiliyor olmak çok büyük bir şans...

Gitmeden önce tüm bu saydığım şeyler bana imkansız gibi görünüyordu. Dersleri, zamanı, parayı nasıl ayarlarım diye düşünürken, döndükten sonra aklınızda kalanlar tecrübeler, kazanılan arkadaşlıklar, gerçekleştirilen hayaller oluyor. Şu an düşündüğümde Erasmus programı cesaret edip başardığım en büyük kararım!



Castelo Branco, Portugal



*Spiral Staircase, Vatican
Hamburg, Germany*



Collesseum, Rome, Italy



Elbphilharmonie,



*Venice, Italy
Regaleira, Sintra, Portugal*



Metropol Parasol, Seville, Spain Quinta da



Algarve, Portugal
Train Station, Lisbon, Portugal

Aveiro, Portugal

Oriente