

Merhaba,

4. sınıfın güz döneminde Erasmus+ programı sayesinde Portekiz'in Castelo Branco şehrinde Instituto Politecnico de Castelo Branco'da eğitim alma şansını elde ettim. Erasmus+ programıyla Avrupa'da başka bir ülkede eğitim alma fikri aslında üniversiteye başladığımdan beri hatta üniversite öncesinde bile yapmak istediğim bir şeydi fakat beni endişelendiren birçok konu vardı. Bu yüzden açıkçası son sınıfa gelene kadar cesaret edememiştim. Bu konulardan ilki sevdiğim insanlardan uzun süre ayrı kalma düşüncesiydi çünkü üniversite hayatımda bile İzmir'de olduğum için onlardan bu kadar uzun süre ayrı kalmak daha önce hiç tecrübe etmediğim bir durumdu. Diğer endişelerim ise İngilizce seviyemin özellikle konuşma seviyemin yetersiz olması, akademik olarak karşılaşılabileceğim zorluklar ve yanımda benimle birlikte gelen hiçbir arkadaşımın olmamasından kaynaklı yalnız kalma ya da yeni insanlarla utangaçlığımdan dolayı sosyalleşememe korkusuydu. Açıkçası beni son senemde bu fırsatı değerlendirmem için cesaretlendiren kişi kardeşim oldu ve onun sayesinde Erasmus'a gitme cesareti gösterdim. Gitmeden önce aklımda o kadar çok soru ve beni korkutan o kadar konu vardı ki şimdi dönüp bakınca bu deneyimin bana kattıklarından sonra hepsinin ne kadar yersiz olduğunu görüyorum.

Erasmus'un ilk bir ayı benim için alışma süreciydi. Çünkü Castelo Branco küçük bir şehirdi ve neredeyse 1 günden az sürede bile her yerini keşfedip bitirebilirsiniz. İlk olarak İzmir gibi büyük ve kalabalık bir şehirden küçük, sessiz ve sakin bir yere adapte olmanın zorluğunu yaşadım diyebilirim. Fakat zamanla Erasmus toplanmaları ve etkinlikleri sayesinde bütün Erasmus grubuyla tanıştım ve fark ettim ki aslında küçük bir yerde olmak Erasmus için çok daha güzel bir fırsat. Çünkü bu sayede herkesle iç içe olup her gün buluşmalar planlıyorsunuz ve sosyalleşiyorsunuz, yaşadığınız şehrin küçük olup olmaması bile artık sorun olmuyor. Bu bakımdan kendimi çok şanslı hissettim çünkü bu buluşmalar sayesinde hem sosyalleşmemin önünde bir engel olan utangaçlığımyı yendim hem de İngilizce'yi artık günlük hayatta kullandığım için konuşmamı çok geliştirdim.

Okuldaki eğitimden söz edecek olursam dürüst olmak gerekirse beklediğimden çok daha kolay bir eğitimle karşılaştım. Her ders sonunda öğretmenler Erasmus öğrencilerine zaman ayırıp anlamadığımız yerler ile alakalı İngilizce kısa bir özet geçiyorlardı. Erasmus öğrencileri olarak ödev, sunum vb. teslimleri İngilizce yapıyorduk. Stüdyo dersi bizimkine kıyasla gerçekten hiç zorlayıcı değildi çünkü haftada sadece bir gün stüdyo dersi vardı ve sömestr boyunca hiç jürimiz olmadı, dersler sadece kritik sistemiyle ilerliyordu. IPCB'de dersler buradakinden farklı olarak daha uygulamalı ve el becerisine dayalı diyebilirim. Okulun kendisine ait ahşap ve metal atölyeleri olduğu için en başta bu makineleri kullanmayı öğrenip kendi projemizi atölyelerde kendimiz üretiyorduk. Makine kullanımını öncelikle hocalarımız uygulamalı gösteriyordu daha sonra onların gözetimi altında biz de kendi parçalarımızı kesiyorduk. Yapamadığımız ya da kullanımı zor makinelerde hocalar bize yardımcı oluyordu. Öğretmenler her konuda oldukça anlayışlı ve yardımseverlerdi. Erasmus öğrencileriyle yakından ilgililerdi ve herhangi bir sorunda her zaman çözüm bulmaya çalışıyorlardı.

Atölye’de yaptığım çalışmalar;



Bunların dışında benim Erasmus+ programına katılmak istememdeki en büyük etkenlerden birisi de Avrupa’yı daha çok gezmekti. Portekiz’e daha önce hiç gitmemiştim o yüzden öncelikle Portekiz’in Lizbon, Porto, Leiria ve Coimbra şehirlerinden başlayarak gezilerime başladım. Daha sonra kardeşim de benimle aynı zamanda İspanya’nın San Sebastian şehrinde Erasmus+ programına katıldığı için San Sebastian’a gittim. İspanya’da Barcelona ve Madrid’e gittim. Daha sonra yılbaşını Milano’da kardeşim ve arkadaşım ile geçirdim. Erasmus’un sonlarına doğru Erasmus’tan edindiğim arkadaş grubumla Portekiz Adaları olan Azores’e giderek 1 hafta onlarla tüm adayı birlikte gezdik. Dönüşümden önce ise ev arkadaşım ile onun Polonya’daki evine giderek ayrılmadan önce son kez birlikte zaman geçirdik ve tüm ailesiyle tanışma fırsatım oldu.

Şimdi dönüp bakınca o kadar ayın nasıl bu kadar çabuk geçtiğine inanmıyorum. Oradayken çok zamanımız varmış gibi geliyordu hep. Şimdiden o günlerimi o kadar özledim ki. Eğer Erasmus+ programına katılma gibi bir fırsatınız varsa kesinlikle bu şansı değerlendirin derim. O kadar güzel arkadaşlıklar edindim ki eminim ilerde tekrar bir araya geleceğiz ya da her zaman iletişimde olacağız. Gitmeden önce her şey gözümü çok korkutuyor ya da imkansız görünüyordu. Şunu söyleyebilirim ki Erasmus hayatımda cesaret edip alabileceğim en büyük ve en doğru kararım. Kazanılan arkadaşlıklar, gezilen yerler, geliştirilen yetenekler dışında benim için Erasmus’un en önemli katkısı yabancı bir şehirde ve tamamen başka kültürden insanlarla kalmak ve kendimi yeniden ifade edebileceğim tamamiyle özgür bir ortamda kendi kendime başa çıkabilmek oldu. Ayrıca bunların getirdiği özgüven ve olgunluk da bana en büyük katkı diyebilirim.



*Castelo Branco, Portugal*



*Castelo Branco, Portugal*



*Porto, Portugal*



*Leiria, Portugal*



*Lizbon, Portugal*



*Belem Tower, Lizbon, Portugal*



*Castelo Branco, Portugal*



*Azores, Portugal*



*Azores, Portugal*



*Azores, Portugal*



*Azores, Portugal*



*Barcelona, Spain*



*San Sebastian, Spain*



*Madrid, Spain*



*Milano, Italy*



*Warsaw, Poland*